

- **Organiserende Club:** WTC De Flandriens Eeklo
- **Secretariaat & info:** Dobbelaere Armand, Kraailokerkweg 10, Adegem ☎: 050/71.60.93
GSM: 0497/670152
- **Rekeningnummer:** 290-0116405-26
- **Begunstigde:** Dobbelaere Armand
- **e-mail:** armand.dobbelaere@telenet.be
- **Start- en controleplaats:** Café 't Kruisken, Kruisken 1, Adegem. Gesloten op donderdag
Alle andere dagen open vanaf 11.00 uur
- **Wegmarkering:** Officiële zeshoekige borden "Maerlandtroute" en gele M op wegdek
- **Inschrijvingsgeld:** € 2 – "Maerlantroute"

WEGBESCHRIJVING

Start: Café 't Kruisken (gesloten op donderdag, andere dagen open vanaf 11.00 uur) **gele M volgen** RA Verbrandenbos RA en RD rondpunt RD Vliegplein en tot aan lichten RD en LA onder brug RA fietspad volgen T-RA door fietstunnel RD over brugje RA Paddepoelstraat **vanaf hier zeshoekige bordjes** Maerlantroute volgen. Deze route gaat via Donk, Vivenkapelle, Damme, Lapscheure.

Controle: Café 'Sint Cornelius, Lapscheurestraat 1, Lapscheure

Tel: 050/500422 of in handelszaak in de omgeving

Gesloten: woensdag

Start 2^e deel: Verder zeshoekige bordjes volgen RT Moerkerke – Lapscheure.

Vanaf veerpont st. Donaes terug **gele M volgen** richting Hoeke, voor de grote baan Maldegem-Knokke verharde weg RA tot aan Damsevaart. LA onder grote baan en RA over Damsevaart, terug RA langs Damsevaart richting sluis, steeds **gele M volgen**. Aan het veerpont **terug zeshoekige bordjes** Maerlantroute volgen via Sluis over houten brugje, verharde weg goed bereikbaar +/- 800m, steeds bordjes Maerlantroute volgen. Kruisschans, Heille, Aardenburg, Middelburg (dorp) naar Leopoldkanaal zo naar Strobrugge onder burg door vanaf hier kanaal volgen 4^e RA onder expresweg **gele M volgen** T-RA tot aan grote baan Gent-Brugge RD volgen tot aankomst

Aankomst: Café Kruisken 80 km.

Verklaring gebruikte afkortingen:

RA = rechtsaf **LA** = linksaf **RD** = rechtdoor **X** = kruispunt **TK** = T kruispunt

BESCHRIJVING

Heel vroeg op een zomermorgen, als er nog geen toeristen zijn, is Damme op zijn mooist. De cafeetjes en restaurants zijn nog niet open en alleen het geluid van je voetstappen wordt weerkaatst door de eeuwenoude gevels rondom het stadhuis. Jacob van Maerlant heeft je wel opgemerkt, maar wees gerust, hij zal het niet voortvertellen. Ook onderweg in de polders is de prille zomermorgen een uitgelezen tijdstip. Behalve een vroege landbouwer of melkophaler is er niemand die de natuur stoort tijdens het ontwaken. Je hebt de wegen voor jezelf, geen geuren of geluiden afkomstig van de 'beschaving' vermengen zich met die van de natuur. Tenzij natuurlijk het zoeven van je wielen en het geblaf van een hond die werd opgeschrikt door een fietser op dit ongewoon vroege uur. De taken zijn mooi verdeeld op deze fietsroute: de intelligente Jacob van Maerlant wees je de weg bij de start; bij de aankomst mag je slimmerik Uilenspiegel verwachten.

Waar nu de Maerlantroute loopt, was er vroeger een moerassig gebied. De streek werd ingepolderd en drooggelegd met behulp van kronkelende dijken en rechte kanalen. De stormvloed van 1134 leidde tot de aanleg van een dam om het achterland te beschermen. Reeds een halve eeuw later werden stadsrechten toegekend aan de nederzetting achter die dam, Damme dus.